



SNO:S ungdomar torsdag den 1 januari 2013 i Tveta



Ikväll är det "Rävjakt" runt Bäckstugan. Starten går och en liten tapper skara med barn är med tillsammans med sina föräldrar!



"Rävungarna" hämtar "kycklingbitar" på verandan och ska lämna dem i sin Rävlya hos sin rävmamma Boel.



På väg till lyan finns det en mindre snäll vuxen räv
som fångar "rävungarna" och tar deras mat.



Det är hit man vill med sin fångst, "kycklingbitarna".



Jakten går runt Bäckstugan, hämta "kycklingbitar"
och försöka lämna dem i lyan utan att bli fångad!



Försök ta mig ekar ropen, det är en tuff kamp och efter ett tag får den vuxna lite mindre snälla räven sällskap av en ännu mindre snäll räv. . .





Kampen pågår i cirka 20 minuter,
hämta kycklingbitar.



Lämna dem i rävlyan hos rävmamman Boel!



På vägen till Iyan kan man bli fångad
och blir då av med sin fångst!



Sista försöket!



Vem har vunnit, "rävungarna" eller den mindre snälla räven? Vi jämför säckarnas vikt och den mindre snälla rävens påse väger mycket mer men...



"Rävungarna" upptäcker att den mindre snälla räven har varit och tagit hela säcken med "kycklingbitar", ett försök till fusk som upptäcktes!



Grattis alla "rävungar" ni vann 😊



Idag har många av ungdomarna passerat på att åka skidor i de fina skidspåren. Efteråt kan både de som har skidat och de som har deltagit på "rävjakt" äta soppa med tilltugg..



De som vill kan även passa på att beställa nya OL kläder.
Denna säsong har vi ny leverantör som heter "Noname".







Vi ses vid klubbstugan i Tveta,
klockan 18.00 nästa torsdag den 17/1
Aktiviteten nästa vecka blir "Tipspromenad med skidor på fötterna"

Vi ses!

Med vänlig hälsning

Boel Cilla Anna

Ett bildspel av

Anna Ek

Södertälje Nykvarn orientering

Torsdag den 10 januari 2013